

BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT

KỸ NĂNG ĐỌC

Thời gian: 30 phút

Bài thi gồm: 02 phần

Số câu hỏi: 20 câu

Phần 1. Anh/ chị hãy đọc bài dưới đây và trả lời từ câu hỏi 1 đến câu hỏi 10

(1) Xin chào, tôi tên là Linh. Tôi đang là sinh viên trường Đại học Hà Nội. Sở thích của tôi là nghe nhạc, đi mua sắm và chơi thể thao. Tôi rất thích chơi bóng chuyền và bơi. Hàng ngày, tôi chơi bóng chuyền với các bạn của tôi và đi bơi vào cuối tuần. Tôi rất thích các ca sỹ và ban nhạc của Hàn Quốc. Họ rất đẹp trai và hát cũng rất hay.

(2) Gia đình của tôi có: ông tôi, bố mẹ tôi, chị Minh, chị Thu, cháu Ly và tôi. Bố tôi là bác sỹ, còn mẹ tôi là giáo viên. Hiện nay, bố mẹ tôi đã nghỉ hưu và ở nhà. Ông tôi năm nay đã 85 tuổi. Tuy ông già nhưng vẫn rất khỏe. Ông là người vui tính và dễ gần. Ông thích đọc báo và xem ti vi. Hai chị gái của tôi rất đẹp và cao. Chị Minh là giáo viên trường tiểu học. Chị Thu là nhân viên công ty Bia Hà Nội. Chị Thu đã lấy chồng và có một con gái. Cháu tên là Ly. Ly rất dễ thương. Chị Minh chưa lấy chồng nhưng đã có bạn trai. Anh ấy tên là Hòa. Năm sau, anh chị ấy sẽ kết hôn.

(3) Gia đình tôi thường ngủ dậy lúc 6 giờ sáng. Chúng tôi cùng tập thể dục với nhau ở ngoài sân. Sau đó, mẹ và các chị gái chuẩn bị bữa sáng. Sau khi ăn sáng, tôi đi đến trường, còn chị Minh và chị Thu đi làm. Buổi trưa, tôi thường về nhà ăn cơm với gia đình. Nhưng thỉnh thoảng có lớp học buổi chiều thì tôi ở lại trường và đi ăn trưa với các bạn. Các chị tôi hiếm khi ăn trưa ở nhà. Buổi tối, các chị ấy thường về nhà lúc 6 giờ tối. Chúng tôi ăn tối, xem ti vi, nói chuyện và chơi với cháu Ly. Tôi thường về phòng lúc 10 giờ. Sau khi đọc sách, làm bài tập thì tôi đi ngủ.

Câu hỏi 1. Sở thích của Linh là gì ?

- A. Nghe nhạc, đi mua sắm, chơi bóng chuyền.
- B. Đi mua sắm, chơi thể thao và đi bơi.
- C. Đi mua sắm, nghe nhạc, chơi thể thao.
- D. Nghe nhạc, chơi bóng chuyền, đi bơi.

Câu hỏi 2. **Linh thích đi bơi vào thời gian nào ?**

- A. Hàng ngày.
- B. Thứ bảy và chủ nhật.

C. Từ thứ hai đến thứ sáu.

D. B và C đúng.

Câu hỏi 3. Vì sao Linh thích các ca sĩ và ban nhạc Hàn Quốc ?

A. Vì họ đẹp trai.

B. Vì họ hát hay.

C. Vì họ ấy đẹp trai và hát hay.

D. A và B đúng.

Câu hỏi 4. Gia đình của Linh có mấy người ?

A. Sáu người.

B. Bảy người.

C. Tám người.

D. Chín người.

Câu hỏi 5. Hiện nay bố mẹ Linh có đi làm không ?

A. Không, bố mẹ Linh có đi làm.

B. Không, bố mẹ Linh không đi làm.

C. Có, bố mẹ Linh không đi làm.

D. Có, bố mẹ Linh có đi làm.

Câu hỏi 6. Ông Linh là người như thế nào ?

A. Già nhưng vẫn khỏe.

B. Vui tính và dễ gần.

C. Tốt bụng.

D. Cả A, B và C đúng.

Câu hỏi 7. Cháu Ly là con của ai?

A. Chị Minh.

B. Chị Thu.

C. Linh.

D. Anh Hòa.

Câu hỏi 8. Linh thường ăn trưa ở đâu?

A. Ở nhà.

B. Ở trường.

C. Cả ở nhà và ở trường.

D. Đi ăn với các bạn.

Câu hỏi 9. **Câu “Các chị tôi hiếm khi ăn trưa ở nhà” có nghĩa là gì?**

- A. Các chị không thích ăn trưa ở nhà.
- B. Các chị ít khi ăn trưa ở nhà.
- C. Các chị không bao giờ ăn trưa ở nhà.
- D. Các chị luôn ăn trưa ở nhà.

Câu hỏi 10. **Linh thường ăn trưa ở nhà lúc mấy giờ?**

- A. Trước 10 giờ.
- B. Đúng 10 giờ.
- C. Sau 10 giờ.
- D. Khoảng 11 giờ.

Phần 2. Anh/ chị hãy đọc đoạn trích dưới đây và trả lời từ câu hỏi 11 đến câu hỏi 20

Năm mới đến, người dân khắp nơi trên thế giới tổ chức đón mừng. Câu đầu tiên mà mọi người đều nói khi gặp nhau vào ngày đầu tiên của năm mới, đó là “Chúc mừng năm mới”. Ở mỗi nước đều có những cách khác nhau để chào đón năm mới theo các phong tục truyền thống riêng.

(1) Tết năm mới tại Mỹ: Năm mới, người Mỹ thường đi thăm hỏi gia đình, họ hàng và bạn bè hoặc tổ chức ăn uống,... Khi chuông đồng hồ điểm đúng 12 giờ, họ ôm hôn nhau, nhảy múa và chúc nhau những điều tốt đẹp nhất. Điều thú vị là có nhiều người mặc trang phục và ăn những đồ ăn đặc biệt. Những người muốn tìm người yêu thường chọn những bộ quần áo màu vàng, còn những người muốn kiếm được nhiều tiền thì mặc quần áo màu bạc. Ngày tết, họ thường ăn các món ăn ngon và đặc biệt là rau bắp cải để cho may mắn và nhiều tiền. Ở miền nam, bữa ăn truyền thống trong năm mới gồm đậu, hành, gạo, thịt lợn muối, ...

(2) Tết ở nước Ý: Vào ngày 25 tháng chạp, tất cả mọi người thăm hỏi nhau, cùng nhau ăn một bữa tiệc bên cây thông Noel. Họ chờ ông già Tuyết mang túi quà tới. Trong đêm giao thừa, không một ai ra đường vì có phong tục khi chuông đồng hồ đánh xong 12 tiếng, người Ý vút hết ra đường phố mọi đồ cũ, bàn ghế hỏng, thậm chí cả giường hỏng. Theo phong tục cũ, nếu nửa đêm giao thừa vút hết đồ cũ, thì trong năm mới, người ta sẽ mua được những thứ mới.

(3) Tết ở Ấn Độ: Tết kéo dài trong 5 ngày, bắt đầu từ 31/10, ngày thứ tư được coi là ngày đầu tiên của năm mới. Vào dịp Tết, không ai được

(4) Tết ở Nhật Bản: Ở Nhật Bản, năm mới gọi là Oshogatsu, là dịp tụ họp gia đình nên tất cả cửa hàng, văn phòng đều

tức giận. Ở một số vùng của Ấn Độ, buổi sáng đầu tiên của năm mới ai cũng khóc để đón mừng năm mới. Một số nơi khác thì lại có tục nhịn ăn một ngày, một đêm. Để đón năm mới, người ta thức dậy lúc 4 - 5 giờ sáng. Mọi người ăn mặc đẹp và đi thăm nhà những người lớn tuổi để cầu bình an, hạnh phúc và sức khỏe.

đóng cửa. Trong năm mới khi gặp nhau, người ta thường cười to với hy vọng sẽ vui vẻ quanh năm. Để bỏ hết mọi điều xui xẻo trong đêm giao thừa, người Nhật thường rung chuông 100 lần. Tết ở Nhật Bản kéo dài tới 2 tuần. Trước cửa nhà thường treo cành thông và tre để thể hiện sự trường thọ. Đúng 12 giờ đêm, ở các trường vang lên 108 tiếng chuông. Người Nhật có thú vui mua sắm tết, thăm hỏi và tặng quà nhau. Đầu năm, họ đi chùa và ăn một loại bánh gạo tên là bánh môchi.

Câu hỏi 11. Ngày Tết, người Mỹ thường ăn món ăn đặc biệt nào?.

- A. Thịt lợn muối.
- B. Đậu.
- C. Rau bắp cải.
- D. Cả A, B và C đúng.

Câu hỏi 12. Vào đêm giao thừa, vì sao người dân Ý vứt hết đồ cũ ra đường?

- A. Vì họ chờ ông già Tuyết mang quà tới.
- B. Vì họ nghĩ năm mới sẽ mua được nhiều thứ mới.
- C. Vì họ nghĩ sẽ có nhiều may mắn và hạnh phúc.
- D. Cả A, B và C đúng.

Câu hỏi 13. Phong tục không ra đường vào đêm giao thừa của nước nào?

- A. Mỹ.
- B. Ý.
- C. Ấn Độ.
- D. Nhật Bản.

Câu hỏi 14. Người dân nước nào có phong tục ăn bánh môchi vào dịp năm mới?

- A. Ý.
- B. Ấn Độ.
- C. Nhật Bản.

D. B và C đúng.

Câu hỏi 15. Đoạn văn nào nói về tết của người Ấn Độ?

A. Đoạn (1).

B. Đoạn (2).

C. Đoạn (3).

D. Đoạn (4).

Câu hỏi 16. Thông tin nào dưới đây nói về Tết của người Ý?

A. Ngày tết, tất cả mọi người cùng nhau ăn một bữa tiệc.

B. Ngày tết, tất cả mọi người cùng nhau đi thăm hỏi họ hàng, gia đình, bạn bè.

C. Ngày tết, ở đâu cũng rung chuông.

D. Ngày tết, ở đâu mọi người cũng tặng quà cho nhau.

Câu hỏi 17. Vì sao tất cả các cửa hàng, văn phòng ở Nhật Bản đều đóng cửa vào dịp năm mới?

A. Vì đây là dịp tụ họp gia đình.

B. Vì tất cả mọi người đều phải đi chùa.

C. Vì họ muốn được nghỉ nhiều trong năm mới.

D. Cả A, B và C đúng.

Câu hỏi 18. Vì sao người dân Mỹ mặc áo màu vàng và màu bạc vào dịp năm mới?

A. Vì muốn có người yêu và nhiều tiền.

B. Vì muốn có người yêu, muốn có nhiều tiền và may mắn.

C. Vì không muốn có ít tiền và xui xẻo.

D. Vì không muốn mạnh khỏe và hạnh phúc.

Câu hỏi 19. Vì sao người Nhật thường cười to khi gặp nhau vào dịp năm mới?

A. Thể hiện sự may mắn.

B. Thể hiện sự hạnh phúc.

C. Thể hiện sự vui vẻ.

D. Thể hiện sự trường thọ.

Câu hỏi 20. Để hiện sự trường thọ người dân Nhật Bản thường làm gì?

A. Treo cành thông và tre trước cửa nhà

B. Gõ 108 tiếng chuông

C. Mua sắm tết, thăm hỏi và tặng quà nhau

D. Ăn bánh môchi

KỸ NĂNG: VIẾT

Thời gian: 30 phút

Viết về một món ăn của Lào hay một món ăn mà anh/chị yêu thích (Gợi ý: Tên món ăn? Món ăn đó được chế biến như thế nào? Mùi vị của nó như thế nào? Đó là món ăn thường ngày hay ăn vào dịp lễ tết? Ý nghĩa của món ăn)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....